

YOUKALI

naar 'Youkali' van Roger Fernay, muziek Kurt Weill

(Het was) midden op de oceaan
Dat mijn boot, de storm doorstaan,
Mijn liefde, mijn ziel vergaan,
Op zoek ging naar een melodie
Voorbij de wereld, voorbij
De dood en de vallei
Waar wij leefden jong en vrij
In een of ander Youkali...

Youkali, (het is) het land van onze dromen
Youkali, waar zilveren rivieren stromen
Youkali, het land waar geliefden samenkomen
Zonder melancholie
Op zoek naar magie
Naar poëzie, het is Youkali !

Youkali
Het is de nacht waarin de zon altijd schijnt
Youkali
Het is de boot die aan de horizon verdwijnt
Het is de bevrijding
Van pijn, van ons moe gestreden hart
De verlossing
Van (deze) eeuwigdurende smart
Youkali, het land van onze dromen
Youkali, waar geliefden samenkomen

Maar het is een droom, fantasie
Er is geen Youkali !

Geloof me, ik heb geen spijt
Het is de wereld die misleidt
Maar mijn ziel, mijn ziel zoekt nog altijd
Naar een zuiv're melodie

Vorbij de wereld, vorbei
De dood en de vallei
Waar wij leefden jong en vrij
In een of ander Youkali...

Youkali, het land van onze dromen
Youkali, waar geliefden saenkomen

Maar het is een droom, fantasie
Er is geen Youkali !